

Patriarch van Moskou: Oekraïense orthodoxen zullen weer naar Russisch-Orthodoxe Kerk terugkeren

NIEUWS uit het ND, door [Hendro Munsterman](#), woensdag 19 juli 2023

Volgens de leider van de Russisch-Orthodoxe Kerk zullen de orthodoxe gelovigen in Oekraïne uiteindelijk weer bij de Russisch-Orthodoxe Kerk komen. Daarmee geeft patriarch Kirill opnieuw een religieuze argumentatie voor de Russische inval in Oekraïne.



Patriarch Kirill van Moskou in de kathedraal van Petrus en Paulus in Sint-Petersburg. 'Zo gauw de politieke steun voor het schisma zal zijn verdwenen, zal de kerk van de Heilige Rus' opnieuw verenigd zijn.' Beeld Oleg Varov / Russian Orthodox Church Press Service

MOSKOU

De 'Kerk van de Heilige Rus' - een gebied dat volgens een zekere Russisch-orthodoxe ideologie - samenvalt met Rusland, Belarus en Oekraïne - zal weer verenigd worden. Dat zei patriarch Kirill dinsdag tijdens een preek ter gelegenheid van de herdenking van de Russische heilige Sergius van Radonezh.

Volgens de Russische kerkleider is de Rus' momenteel verdeeld 'wegens door menselijk bedrog, verraad en de wens om bepaalde politieke krachten ver van ons land te behagen'.

tekst loopt door onder de advertentie

Kirill sprak over 'dezelfde krachten die het land en ons volk wilden verdelen' en die nu 'alles in het werk stellen om de Orthodoxe Kerk in Oekraïne van de volheid van de Russisch-Orthodoxe Kerk los te rukken.' Oekraïne werd in 1991 politiek onafhankelijk van de Sovjet-Unie en in 2018 kreeg het land een eigen onafhankelijke Oekraïens-Orthodoxe Kerk die momenteel door vier andere orthodoxe kerken als legitiem wordt erkend: Constantinopel, Griekenland, Cyprus en Alexandrië.

schimmig

Kirill [beklaagde](#) zich er verder over dat de eenheid van de Russische orthodoxie 'momenteel niet duidelijk wordt uitgedragen en niet sterk genoeg is'.

Daarmee wijst Kirill waarschijnlijk op die andere, oudere Oekraïens-Orthodoxe Kerk die tot 2018 vrijwel alle orthodoxen in Oekraïne verenigde. Deze behoorde tot het patriarchaat van Moskou, maar scheidde zich in mei 2022, vlak na de Russische inval in het land van Moskou af. De status van deze kerk is echter momenteel onduidelijk. In Oekraïne vinden velen dat de kerk toch nog schimmige religieuze banden met Moskou onderhoudt.

Maar de patriarch is hoopvol: 'Zo gauw de politieke steun voor het schisma zal zijn verdwenen, zal de kerk van de Heilige Rus' opnieuw verenigd zijn. We bidden dat dit moment moge komen'. Hierbij gaat het volgens Kirill over 'het herstel van gerechtigheid'.

barmhartigheid

De Russisch-Orthodoxe Kerk heeft dan ook 'geen enkel politiek doel, maar bidt voor het herstel van een langdurige spirituele eenheid van de gehele Rus'. Deze wordt uitgedrukt door 'de eenheid van de Russisch-Orthodoxe Kerk die alle orthodoxen van de historische Rus' verenigt'.

'Laten we daaraan bidden en werken en laten we geloven dat de Heer zijn barmhartigheid toont zodat de Heilige orthodoxe Rus steeds sterker uit deze beproevingen tevoorschijn mag komen', zei hij.

<https://www.nd.nl/geloof/geloof/1184288/patriarch-van-moskou-oekraïense-orthodoxen-zullen-weer-naar-r#/reader>

LEES OOK

[Krijgt de Wereldraad van Kerken de Russische patriarch aan een ronde tafel? 'Ruimte voor dialoog zoeken'](#)

.....

Preek van Kirill, gehouden op 18 juli 2023

Patriarchale preek op de dag van de nagedachtenis van St. Sergius van Radonezh na de liturgie in de Trinity-Sergius Lavra



[gedrukte versie](#)

18 juli 2023 12:58 uur

[Op 18 juli 2023, op de dag van het feest van de vondst van de eerlijke relikwieën van St. Sergius, hegumen van Radonezh, vierden Zijne Heiligheid Patriarch Kirill van Moskou en Heel Rusland de](#)

Goddelijke Liturgie op het Kathedraalplein [van de Heilige Drie-eenheid Sergius Lava](#) . Aan het einde van de dienst hield de primaat van de Russisch-Orthodoxe Kerk een preek.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest!

Vandaag verheerlijken we plechtig, collectief de nagedachtenis van de heilige eerwaarde en Goddragende vader van onze Sergius. Hij bezit de prachtige woorden: "Door te kijken naar de Allerheiligste Drie-eenheid, overwin de strijd van deze wereld." De monnik sprak hierover en zuchtte vanuit zijn hart tot de Heer over de toestand waarin Rus toen was. Zoals misschien enkelen, was hij zich bewust van de verderfelijke van de gevangenschap waarin ons land zich bevond. En hoewel deze gevangenschap, in vergelijking met andere beroepen die later plaatsvonden, misschien minder schade toebracht aan de fundamenten van het spirituele leven van de mensen, was juist het feit van afhankelijkheid van een andere kracht buiten het land buitengewoon gevaarlijk.

En de monnik droeg door zijn gebeden, zegeningen aan Dmitry Donskoy en vele andere daden, en vooral door een hele generatie kloosterlingen op te leiden, van wie latere bisschoppen werden opgericht, samen met vroomheid bij tot de groei van ons nationale zelfbewustzijn. In die tijd was het buitengewoon noodzakelijk, omdat, ik benadruk nogmaals, het bestaan zelf van niet alleen het land, maar ook de kerk afhangt van de onafhankelijkheid van het vaderland. Daarom wordt St. Sergius natuurlijk in de eerste plaats vereerd in de Russisch-orthodoxe kerk, onze kerk, maar ook in de seculiere, geleerde wereld, die zich bewust is van het historische belang van de daden van de monnik.

Helaas is Rus' in onze tijd, als gevolg van menselijk bedrog, verraad, de wens om sommige politieke krachten ver van ons land te behagen, opnieuw verdeeld. We kunnen alleen maar hopen op wat bewaard is gebleven, hoewel naar mijn mening niet duidelijk uitgedrukt en onvoldoende, de sterke eenheid van de Russisch-orthodoxe kerk. En vandaag doen dezelfde krachten die het land en onze mensen probeerden te verdelen er alles aan om de orthodoxe kerk in Oekraïne weg te rukken van de volheid van de Russisch-orthodoxe kerk. Ze slaagden erin om op een verraderlijke manier iets te doen, door het opzetten van splitsingen, divisies; en hoe lijkt dit alles op de strijd van de atheïstische autoriteiten die het land kwamen regeren in de postrevolutionaire periode! Immers, zelfs toen zagen de goddeloze autoriteiten gevaar in de eenheid van de Russisch-Orthodoxe Kerk en inspireerden ze tot allerlei schisma's en verdeeldheid.

Wij denken dat dit het geval zal zijn met de huidige verdeeldheid: zodra de politieke steun voor het schisma wegvalt, zal de Kerk van Heilige Rus' weer herenigd worden. We bidden allemaal dat deze tijden zullen komen. We hebben het tenslotte niet over sommige politieke concepten, niet over politieke doelen, maar over het herstel van gerechtigheid. Net zoals St. Sergius zich niet bekommerde om de politieke kracht van Rus', biddend voor de eenheid van de Russische staat, zo denken we vandaag niet aan politieke doelen, maar bidden we voor het herstel van een blijvende spirituele eenheid van heel Rus', wat zou worden uitgedrukt in de eenheid van de Russisch-orthodoxe kerk, die alle orthodoxe mensen van het historische Rusland canoniek zou verenigen.

Laten we hiervoor bidden, werken en geloven dat de Heer Zijn genade zal neerbuigen, en deze niet-succesvolle tijden zullen tot het verleden behoren, zoals alle niet-succesvolle tijden voorbij zijn, en de heilige orthodoxe Rus' zal nog sterker en sterker uit alle beproevingen tevoorschijn komen. Maar ik wil nogmaals benadrukken: *onze strijd is , volgens de apostel, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, de geesten van het kwaad in hoge kringen*(zie Efeziërs 6:12). En daarom kan onze hoop op de eenheid van onze Kerk en ons volk niet uitsluitend worden

gerealiseerd door politieke acties, maar allereerst door de verdrijving van geesten in de hemelse gewesten, wat alleen onder de macht staat van de Kerk van God, die staat onder de kracht van ons conciliair gebed met u. En laten we bidden dat de zaak van St. Sergius vandaag aan al onze onafscheidelijke mensen en onze Russische Kerk zal verschijnen, dat eenheid opnieuw de norm voor ons zal worden in ons gemeenschappelijk leven, en dat de Kerk, zichzelf vrijwarend van allerlei schisma's en verdeeldheid, bevestigt het orthodoxe geloof in geestelijk welzijn en in de redding van het hele volk van het historische Rus'.

Ik feliciteer jullie allemaal oprecht met de vakantie! Door de gebeden van de heilige eerwaarde en Goddragende vader van onze Sergius, hegumen van Radonezh, moge de Heer het heilige Rus' en het orthodoxe geloof behouden. Amen.

Persdienst van de Patriarch van Moskou en All Rus'